



75 jaar Bevrijding!

Opdat we nooit vergeten

Door de Coronamaatregelen heeft de overheid helaas ook moeten besluiten om de festiviteiten rond Bevrijdingsdag te verbieden. Omdat het dit jaar **75 jaar** geleden is dat Nederland werd bevrijd heeft het bestuur, op initiatief van een lid van de vereniging, besloten hier op een verantwoorde (Corona) wijze wél aandacht aan te besteden.

Wij vragen buurtbewoners die 75 jaar geleden de bevrijding hebben meegemaakt om:

- Zijn/haar herinnering aan deze dag (kort) op papier te zetten, eventueel met een anekdote.

Deze herinneringen verzamelen wij en bundelen we in een boekje voor jong en oud

Wij vragen onze buurtkinderen (verschillende leeftijden):

- Op te schrijven wat Bevrijdingsdag/vrijheid voor hen betekent.

Deze herinneringen verzamelen wij en bundelen we in het boekje voor jong en oud

Wij vragen alle leden:

- Op Bevrijdingsdag je tuin te versieren (rood/wit/blauw) én te vlaggen!!

Een jury, bestaand uit jong en oud, zal per buurt de tuinen beoordelen en prijzen uitreiken

Op Bevrijdingsdag hangen op verschillende plekken in de wijk de verhalen van de buurtbewoners die de bevrijding hebben meegemaakt. Ouders, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes etc. kunnen deze dag een rondje lopen door buurt/wijk om deze verhalen te delen en te genieten van de versierde tuinen.

Oproep:

We vragen buurtbewoners, oud en jong, om het verhaal dat ze willen delen in te leveren bij de contactpersonen per buurt **vóór 23 april**:

Buurt speeltuin Maeterlinckweg:

Desiree

Albert Einsteinweg 52

Buurt Lester Pearsonweg:

Anne-Marije/Udo

Lester Pearsonweg 6

Buurt Marie Curieweg:

Alfred

Marie Curieweg 20

Het vieren van vrijheid is mogelijk doordat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu. Laten we op 4 mei de getroffenen herdenken door ook deze dag te vlaggen en te herdenken.